

Strandsatt på en öde ö

Jag är på ett flygplan till hawaii. Jag åker med min kompis Nora. Hon älskar kaniner och hundar. Hon är 17 år och har brunt långt hår. Hennes favoriträtt är köttbullar med potatis. Hon gillar att dansa som jag. Jag heter Hanna och jag är oxå 17 år. Jag har kort ljust hår. Jag har en papegoja hemma hos mig som heter Dojan. Min favoriträtt är tacos.

I flygplanet ropar dom att vi måste nödlanda. Dom säger att motorerna har lagt av. Nora ligger och sover på planet.

-Vakna Nora, säger jag. Hon vaknar.

-Var är vi? frågade Nora.

-Vi har nödlandat och landat på en ö, svarar jag.

. Vilken ö ,frågade Nora?

-Jag tror att det är en ö nära Hawaii, säger jag.

-Kommer vi att komma härifrån? sa jag.

-Jag vet inte, sa Nora.

Nora säger:

-Jag ser en väska. Kom så tittar vi i den.

I väskan ligger det en ficklampa. Vi bestämmer att vi ska ta ficklampan med oss. Nu går vi runt och letar efter en plats där vi kan vara. Sedan hittar vi en plats under ett stort träd som vi tycker är bra.

Lite senare på kvällen ser Nora något stort ute på havet. Det är en stor lyxkryssare.

-Kan jag få låna lampan,? sa Nora.

-Ja, sa jag. Det kan du få.

Nora börjar blinka med lampan åt båtens håll.

-Vad gör du? sa jag.

-Jag blinkar till båten så att den kan se oss, sa Nora.

Då ser vi att båten börjar att åka åt vårt håll.

-Vi är räddade ,sa jag . Hip hurra! .

Nu kom båten fram. Någon kom fram till oss.

- Vad är det, sa han.

Vi skulle åka flygplan till Hawaii. Men sen behövde vi kraschlanda, och det var så vi kom hit.

-Jaha, sa kaptenen. Ni kan åka med sa han.

- Tack, sa vi.
- Ni kan få en gratis resa, sa kaptenen.
- Tack så jättemycket, sa vi.