

Strandsatt på en öde ö

Tanten Ingrid sitter i ett plan och är på väg till Rom. Klockan är tre på eftermiddagen.

Ingrid är en riktig pigg tant även fast hon är 73 år gammal. Hon har blåa ögon och grått hår och hon brukar ha på sig en vit blus och rosa träningsbyxor, det är det hon har på sig nu.

Hon har packat många användbara saker som hon ska ha i Rom. Solhatt, solkräm, solglasögon, shorts, T-shirt, en hopfällbar solstol, ett tält och en karta. Nu är hon riktigt sugen på solsemester.

Plötsligt hörs piloten skrika, VI MÅSTE NÖDLANDA!!!!!! Hjälp! Skriker någon i planet.

- Ta det lugnt säger Ingrid, det kommer att lösa sig. Även fast hennes hjärta dunkar som blixten.

KRASCH BOOOOOM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dom landar.

När dom har landat kliver Ingrid ut ur planet. Hon somnade nog till lite för alla i planet är borta. När hon kommer ut ur planet ser hon att det är en väldigt liten ö men ändå stor på något sätt. Dom på planet hade nog gått iväg utan henne. När hon hade gått ut gick hon runt lite på ön för att se om hon kunde hitta något som kunde ta henne bort från den här tråkiga ön. För när hon tittade på kartan såg hon att Rom inte alls låg så långt bort från den ön hon var på nu, ön som tydligen hette Rommarö. Ingrid gick runt en väldigt lång och härlig promenad.

Plötsligt ser Ingrid något hon inte sett förut. Det är något lite brunt och väldigt litet, hon går närmare och närmare och när hon bara var några meter ifrån såg hon att det var en båt! En brun träbåt! Med den kunde hon ta sig till Rom! Även fast båten var lite gammal så kunde hon fixa det med sina saker som hon hade packat med sig. Det tyckte Ingrid var en bra ide´av sig själv. Båten på ön var det inga hål i det var en positiv sak. Det negativa saken var nog att båten luktade pyton.

Tjugo minuter senare.....

Äntligen är båten färdig, redo och klar för att sjösättas. Ingrid tycker att det är riktigt kul att åka båt. Det var en träbåt med en liten, liten motor som knappt funkar, men det gick framåt. Snart såg Ingrid en skymt av Rom. Hon försökte höja farten på motorn men det gick inte så bra så hon fick åka i den farten hon var i. Ingrid satt och tänkte hur hon skulle ha det i Rom.

En halvtimme senare.....

JAG ÄR FRAMME I ROM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ingrid checkade in på sitt hotell och hade det superbra där i en hel vecka,och på vägen hem var det ingen kraschlandning.

slut!!!!!!